



## Wat vind je daarvan? > week 1 > les 1

### Dit ga je oefenen:

woorden lezen met een -y- die je uitspreekt als *j*, *ie* of *i*, zoals *yoghurt*, *hockey* en *Egypte*.

lychees	pyjamaparty	Egypte	yoga
mysterieus	loyaal	hysterie	olympisch
royaal	dynamiek	systeem	symboliek
sympathiek	pygmeë	embryo	mayonaise

## Oefen met deze zinnen

- Molly is dol op de smaak van lychees.
- De plotselinge verdwijning van oom Eddy is erg mysterieus.
- De hoeveelheid slagroom op de taart was heel royaal.
- Meester Johan is heel sympathiek.
- Een cycloop is een eenogige reus uit de Griekse mythologie.
- Een hybrideauto rijdt zowel op brandstof als op elektriciteit.
- Een python is een wurgslang die wel tien meter lang kan worden.
- Een tropische storm wordt ook wel een cycloon of tyfoon genoemd.
- Tijdens de vakantie reden we door de bergen van de Pyreneeën naar Noord-Spanje.
- De schattige puppy's likken aan Sylvies hand.

## Yogavakantie

Joy heeft twee dynamische ouders die graag 'anders' op vakantie gaan. Vorig jaar sliepen ze op vakantie in een Egyptische woestijntent. Dat vonden ze heerlijk mysterieus. Dit jaar willen Joys ouders op yogavakantie in de Pyreneeën. Drie weken mediteren, terwijl ze alleen maar yoghurt en sla eten. Dat is goed voor je body, vinden ze. Joy wordt nog niet erg happy van het idee. Ze denkt zelf meer aan ponyrijden. Dan komt ze tenminste types tegen die een beetje op haar lijken. Mensen die niet zo van trendy vakanties houden. Mensen die gewoon op vakantie gaan, naar Valkenburg of Ysselsteyn.