

DICHTER IN DE NACHT



Ik ben nachtdichter. Veel mensen noemen mij de nachtbraker. Want als iedereen slaapt, ben ik vaak klaarwakker. Ik lijd aan slapeloosheid, en kan vaak 's nachts niet in slaap komen. Dan ga ik maar mijn bed uit. Lekker de nacht in.



Ik heb de kat van de buren weer gezien. Ook zo'n nachtbraker. Geen haar op haar hoofd die eraan denkt om in slaap te dommelen. Overdag ligt ze altijd te doezelen en te dutten in de vensterbank. Maar in het schemerdonker, net voor het echt donker wordt, trekt ze eropuit. Misschien wil ze wel een



goed gesprek met de andere nachtdieren die ook leven als het aardedonker is. Zoals de egel. Of... stel je voor... met de maan! Wat zou ze zeggen?



Ik fietste langs dit grote gebouw. Daar wordt ook 's nachts gewerkt. Door de nachtwaker. Hij zorgt ervoor dat er niets wordt gestolen door inbrekers.



En wat dacht je van deze nachtploeg? Ik zag deze verplegers en artsen in het ziekenhuis. Ze werken de hele nacht door.